

jaarprogramma

2023 - 2024



DAVIDSFONDS Aartselaar
cultuur beleef je samen



Bij het samenstellen van het jaarprogramma 2023 - 2024 kreeg Davidsfonds Aartselaar medewerking van Cultureel Centrum Aartselaar, Bibliotheek Aartselaar, Kalligrafiegroep 'Die Scoone Letter' en Markant Aartselaar-Kontich.



Van de leden en van sympathisanten die ons deze gegevens toevertrouwen, bewaart Davidsfonds Aartselaar naam, adres, telefoon (gsm) en e-mailadres. Davidsfonds Aartselaar gebruikt deze gegevens uitsluitend voor Davidsfondsgelateerde administratieve, informatieve of promotionele doeleinden. U kan deze gegevens steeds opvragen, laten aanpassen of verwijderen. Zend een e-mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com of klik op de bij de mailing daartoe voorziene knop.

Het woord van de voorzitter



Beste Davidsfondsvrienden,

Spontane appreciaties van onze trouwe leden n.a.v. onze activiteiten blijven de beste maatstaf voor het beoordelen van onze werking. Het voorbije werkjaar kregen wij heel opvallend veel positieve feedback. Ook de opkomst voor de lezingen was meer dan bevredigend. Dat geeft ons de energie om te blijven ertegenaan te gaan!

Variatie is andermaal troef in ons nieuwe aanbod! Wat dacht je bvb. van een icoon uit de muziekwereld zoals Jean Blaute, of uit de sportwereld zoals José De Cauwer? Verwacht je misschien meer van een onderbouwde lezing over ons klimaat? Hoe waardeer je het beroep van deurwaarder?

Met veel enthousiasme willen we iedereen opnieuw verwelkomen in een gezellig kader!

Zeer genegen,
Paul Reyniers

Als een activiteit niet of niet zoals voorzien kan plaatshebben, informeren wij u hierover zo snel mogelijk via e-mail. Een geannuleerde activiteit herprogrammeren wij indien mogelijk op een latere datum of in het volgende werkjaar.

De koloniale erfenis en de woke-beweging

Davidsfonds Academie, najaar 2023

Peter Verlinden

In de marge van de *Black Lives Matter*-protesten is de term *woke* (wakker) zeer aanwezig: wie meedoet is zich bewust van het structurele racisme en de ongelijkheid en het onrecht waarmee zwarte mensen in de Westerse wereld voortdurend te kampen hebben. Breder betekent *woke* alertheid op ongelijkheid in het algemeen, en dit vertaalde zich hier bij ons o.a. in hevige reacties tegen ons eigen koloniale verleden en zijn uitwassen.

De *cancel-culture* tegen kritische stemmen dreigt echter de beweging te laten ontsporen. Peter Verlinden pleit daarom voor een open dialoog, accurate historiografie van de koloniale erfenis en aandacht voor de mening van alle betrokkenen. Dit moet leiden tot meer verbinding in de samenleving, over grenzen en culturen heen.

Peter Verlinden, journalist, gastdocent KU Leuven, volgde voor de VRT de situatie in Rwanda, Burundi, Congo, de Golfstaten en Canada. Hij schreef meerdere boeken over Congo en begeleidt DF-cultuurreizen.



CC 't Aambeeld | dinsdagen 19 en 26 september en 3 oktober 2023 | 14:30 - 17:00

€ 71 – € 56 DF Cultuurkaart | inclusief digitale syllabus, koffie of thee

Info: Koen Commers, 03 877 01 89 - 0485 76 76 47 | inschrijven via 016 31 06 70 of www.davidsfonds.be/academie

Vers Geperst

Ontmoetingsmoment

Ben je benieuwd welke activiteiten we je in het nieuwe werkjaar aanbieden?
Zoek je het ideale boek voor jezelf, of als cadeau, of voor je kleinkinderen?
Heb je vragen over onze werking, of problemen met je lidmaatschap?

Redenen genoeg om langs te lopen bij Vers Geperst, onze jaarlijkse boekenkijkdag.

Omdat we een grote ledenafdeling in Aartselaar zijn, is Vers Geperst ook de gelegenheid om, na een hopelijk deugddoende vakantietijd, mekaar gezellig terug te zien, bij te praten over de dingen des levens of kennis te maken met andere of nieuwe Davidsfondsleden. Het bestuur zorgt alvast voor een drankje en een hapje, en samen zorgen we voor de sfeer.

Wij hopen je te mogen verwelkomen op deze namiddag.

CC 't Aambeeld | zaterdag 23 september 2023 | 13:00 - 17:00

Voor leden en geïnteresseerden | vrije toegang



Met vallen en opstaan

Muzikale lezing

Jean Blaute

... dat ongewone leven



Het volledige verhaal van de *zoon van de muziekwinkel* die uitgroeide tot de *George Martin van de lage landen*.

Naast talloze anekdotes en muzikale intermezzo's belicht Jean Blaute zijn hang naar melancholie, het vermoeiende imago van guitig Fransje en zijn afkeer van de parasieten in de muziekindustrie.

"Ik wil de luisteraar entertainen met mijn herinneringen aan dat ongewone leven dat ik in ontvangst mocht nemen. En dat is veel meer dan de zotskap Jean Blaute. Dat beeld wil ik graag bijstellen."

CC 't Aambeeld | woensdag 4 oktober 2023 | 20:00

€ 16 – € 12 DF Cultuurkaart – € 8 < 26 jaar

De Schrijfwijzen

Woord | spel



Zet je schrap voor de nieuwe editie!

Creatief Schrijven vzw, VRT, de krant De Standaard en de Vlaamse bibliotheken dagen iedereen uit om

mee te spelen met De Schrijfwijzen. Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en van taalraadsels houdt.

Het spel telt drie rondes: een traditioneel dictee, multiple choice en een spelling bee.

De winnaar van het spel gaat naar huis met een aangepaste, leuke attentie, maar mag bovendien Bibkwintet vertegenwoordigen op de grote finale in Brussel!



Raadzaal van het gemeentehuis van Kontich | vrijdag 6 oktober 2023 | 20:00 - 22:00
Deelname gratis | inschrijven vanaf 15 augustus tot 4 oktober op be.ticketgang.eu of scan de QR-code
In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar

Kinderen van Zeppos

Lezing

Peter Van Camp

De pioniers van Vlaamse fictie op TV, een magisch succes

Journalist en film- en tv-kenner Peter Van Camp vertelt over de spannende jeugdfeuilletons die Nonkel Bob in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw elke woensdag op het einde van zijn uitzending mocht aankondigen.

Met leuke fragmenten, zelden geziene foto's, muziek en boeiende verhalen zoomt Peter Van Camp in op een van de succesverhalen van de toen nog jonge BRT. Reeksen als *Kapitein Zeppos*, *Johan en de Alverman*, *Axel Nort*, *Midas*, *Fabian van Fallada*, *Keromar*, *Het Zwaard van Ardoewaan*, *De Kat* en zoveel andere passeren de revue.



CC 't Aambeeld | dinsdag 24 oktober 2023 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

De Boerenkrijg – 225 jaar later

Lezing

René Beyst

Over brigands en sansculotten

De Boerenkrijg blijft ons boeien. Getuige daarvan zijn de vandaag al meer dan 900 boekuitgaven over deze historische periode. De landelijke bevolking van de Zuidelijke Nederlanden kwam einde de 18e eeuw in opstand

tegen het Franse staatsgezag. De repressie door het Franse regime was zeer hard.



René Beyst, voorzitter van de Heemkundige Kring van Aartselaar, analyseert, 225 jaar later, oorsprong en gevolgen van de Boerenkrijg.

Tussendoor reflecteert hij, met zijn gekend heemkundig vernisje, over een aantal feiten uit de Aartselaarse omgeving van toen.



CC 't Aambeeld | donderdag 2 november 2023 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Bavo Dhooge donderdag 9 november 2023



Bavo Dhooge (°1973) studeerde af als filmregisseur (Kask, Gent). Sinds zijn literair debuut in 2001 schreef hij meer dan 100 boeken. Zijn recentste roman, *De schreeuw van de sax*, verschijnt in 2023. Dit najaar nog start hij een nieuwe thrillerreeks die zich afspeelt in Gent.

In zijn lezingen overloopt de auteur voornamelijk de verschillende stappen van het schrijfproces, waarom hij is beginnen schrijven, de verhaalstructuren en spanningsopbouw, personageontwikkeling, en nog veel meer.

Bart De bruyn is de interviewer.

Bibliotheek Aartselaar | 20:15 - 22:15 | € 8

Vooraf aanmelden | prijs inclusief een drankje en hapje

Bij het ter perse gaan, was een verderzetting van de reeks 'In gesprek met ...' nog in beraad.

Actuele informatie hieromtrent lees je op de website van Bibliotheek Aartselaar.

Bibliotheek Aartselaar

<https://aartselaar.bibliotheek.be>

Een organisatie van Bibliotheek Aartselaar

Beethoven, de grote geweldenaar

Muzikale lezing

Jos Meersmans



Aartselaar-Kontich
markant



Jos Meersmans kruipt, gekleed in historische kledij, in de huid en het hoofd van Franz Schubert. 'Schubert' belicht de muziek, het leven, de liefdes en de passies van zijn idool Ludwig van Beethoven, maar staat ook stil bij wat Beethoven echt groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van zijn muziek.

Muziekfragmenten illustreren en verdiepen het verhaal.

Jos Meersmans studeerde musicologie aan de KU Leuven en was leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur.

De kalligrafiegroep 'Die Scoone Letter' stelt in het CC in het kader van deze lezing kalligrafisch werk tentoon met teksten uit "Ode an die Freude".



CC 't Aambeeld | woensdag 15 november 2023 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

In samenwerking met Markant Aartselaar-Kontich en de kalligrafiegroep 'Die Scoone Letter'



Auschwitz

Lezing

Christophe Busch

... de plaats die alle menselijkheid verloor

Auschwitz is vandaag het icoon voor de industriële vernietiging van het Joodse volk tijdens Wereldoorlog II. Maar Auschwitz staat voor meer: het zou een metropool worden in het nieuwe gekoloniseerde Oosten. De



aantrekkingskracht was het grootschalige IG Farbencomplex dat er de grootste rubberfabriek op Europese bodem wilde bouwen. Het voorzag een gigantisch kamp met gevangenen die men als slaven kon inzetten. Het werd een plaats die alle menselijkheid verloor.

Christophe Busch, criminoloog en master in de Holocaust- en Genosidestudies, was tot 2019 algemeen directeur van Kazerne Dossin. Nu leidt hij het Hannah Arendt Instituut.



CC 't Aambeeld | dinsdag 5 december 2023 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Jan Declair, *I Solisti i.s.m. Vlaams Radiokoor*



Cultureel Centrum **Aartselaar**

Henri-Désiré Landru lijkt een keurige heer, maar schijn bedriegt. Deze burgerman, echtgenoot en vader van vier, heeft een buitengewone aantrekkingskracht op vrouwen. Zo lokt de charmante Landru in vier jaar tijd maar liefst 283 dames. Hij belooft ze de hemel, maar uiteindelijk verdwijnen ze jammerlijk in zijn oven.



Jan Declair kruipt op meesterlijke wijze in de huid van de seriemoordenaar Landru. De theatertekst van Het Banket en de muziek van Frederik Neyrinck brengen de gruwelhistorie van deze griezelige entertainer tot leven. Het blaaskwartet van *I Solisti* neemt je mee in dit ongelooflijke, waargebeurde verhaal. Twee sopranen van het Vlaams Radiokoor overschouwen het geheel en vertolken onder meer de stem van de vermoorde vrouwen.

CC 't Aambeeld | donderdag 21 december 2023 | 20:15

€ 18 – € 10 < 26 jaar | leden DF-Aartselaar ontvangen € 2 terugbetaling

In samenwerking met Cultureel Centrum Aartselaar

Het slechte geweten van Vlaanderen

Toast literair

Kevin Absillis

De herontdekking van Vlaanderens aartsvader?



Hendrik Conscience (1812-1883), ooit geprezen als *de man die zijn volk leerde lezen*, wordt verguisd als de verspreider van ultranationalistisch, racistisch en kolonialistisch gedachtengoed. Meer dan wie ook belichaamt Conscience *het slechte geweten van Vlaanderen*.

Maar waarom eigenlijk? Wat vond hij van migratie, van slavernij en koloniale expansie? Kevin Absillis zoekt het uit.

Kevin Absillis doceert Nederlandstalige literatuur en literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.



CC 't Aambeeld | zondag 14 januari 2024 | 10:00

Lezing € 10 | lezing en brunch € 30 - € 25 DF Cultuurkaart | inschrijven vóór 9 januari

In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar

Wiskunde en kunst

Lezing

Claudine Lybaert

Een wonderbaarlijke verwevenheid

Het woord *Wiskunde* roept bij velen spontane herinneringen op aan gevoelens van weerzin die zij voor dit vak koesterden, aan de angst die zij hadden om niet mee te kunnen. Anderen zijn er door gefascineerd en gepassioneerd. Maar tot welke groep je ook behoort, deze avond zal ongetwijfeld je blik op wiskunde en kunst verruimen. Vanuit haar passie voor wiskunde neemt Claudine Lybaert je mee op een boeiende ontdekkingsstocht

langs de wonderbaarlijke banden tussen wiskunde en kunst.

Claudine Lybaert is master in de wiskunde (UGent, 1980). Driekwart van haar loopbaan was ze leerkracht wiskunde en heeft ze haar vak met veel plezier gegeven.



CC 't Aambeeld | woensdag 31 januari 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar





We kennen Rik Torfs als mediafiguur, hoogleraar en voormalig rector van de KU Leuven. Zijn impact op het maatschappelijk debat is groot.

In *Tijdgeest: een perspectief op mens en tijd* beschrijft Rik Torfs de speerpunten, de vooroordelen en de taboes van ons hedendaagse levensgevoel. Hij bestudeert hoe ze doordringen in alle grote thema's van het moderne leven, zoals de vrijheid van meningsuiting, de nieuwe invulling van de zeven hoofdzonden, het geloof in de wetenschap, de angst voor het ongrijpbare en de kracht van het slachtofferschap.



CC 't Aambeeld | dinsdag 13 februari 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Klimaat en water

Lezing

Patrick Willems

Een actueel beeld

De afgelopen zomers waren bij de heetste en de droogste ooit!

Hoe evolueert het klimaat in Vlaanderen precies? Zijn de klimaatevoluties nu ook al zichtbaar? Is er meer wateroverlast? Volgen er nog dergelijke kurkdroge zomers? Welke invloed heeft de toenemende verstedelijking? Kunnen wij ons aanpassen?

Prof. dr. ir. Patrick Willems, KU Leuven, probeert op al deze vragen een sluitend antwoord te geven. Hij is gespecialiseerd in waterbeheer en klimaatadaptatie met focus op overstromingen, droogte en waterschade.



CC 't Aambeeld | woensdag 28 februari 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar



Vlaamse linnenhandelaars als trendsetters

Davidsonfonds Academie, voorjaar 2024

Annik Adriaenssens

Creatief ondernemerschap in de 18e eeuw



In de aanloop naar de Industriële Revolutie van de 19e eeuw groeide het Kortrijkse bedrijf Bethune&Fils uit tot een van de belangrijkste linnenhandelaars van Vlaanderen en ver daarbuiten.

Hoe gingen pre-industriële handelaars creatief om met de uitdagingen van hun tijd? Waarom waren, in een periode waarin de leefwereld ingrijpend veranderde, de Bethunes zo veel succesvoller dan hun collega's? Kan de manier van handelen van het familiebedrijf Bethune&Fils

aantonen wat we verstaan onder *creatief ondernemerschap*, ook vandaag?

Historica Annik Adriaenssens, zelf Kortrijkzaan en dochter van een vlashandelaar, analyseerde vele jaren intensief het bedrijfsarchief van Bethune&Fils. In 2016 leidde haar onderzoek tot het behalen van een zeer opgemerkt doctoraat aan de Universiteit Gent.



CC 't Aambeeld | dinsdagen 5 en 12 maart 2024 | 14:00 - 16:00

€ 53 – € 38 DF Cultuurkaart | inclusief digitale syllabus, koffie of thee

Info: Koen Commers, 03 877 01 89 - 0485 76 76 47 | inschrijven via 016 31 06 70 of www.davidsonfonds.be/academie

De kijk van De Cauwer

Interview

José De Cauwer

De koersfilosoof blik terug

De wielrennerij is een vat vol verhalen, een onuitputtelijke bron van epische vertelsels en sappige anekdotes. Weinigen die daar boeiender kunnen over vertellen dan José De Cauwer (°1949). Met de blik voortdurend op het actuele koersgebeuren, laveert hij door zijn eigen leven als coureur, als knecht, als ploegleider, als bondscoach en als commentator. Hij kent de wielersport als zijn broekzak.



José De Cauwer wordt aan de tand gevoeld door **Rik Vanwallegem** die als wielersjournalist, auteur, verteller en ex-directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen ook vele wielerswatertjes heeft doorzwommen. Hij is de ideale babbelmaat voor José en samen verzorgen zij voor ons een unieke, met vele beelden gelardeerde wielersavond.



CC 't Aambeeld | woensdag 6 maart 2024 | 20:00

€ 16 – € 12 DF Cultuurkaart – € 8 < 26 jaar



Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Geleid bezoek

Met DeWaterbus van Hemiksem naar Antwerpen, Steenplein.
Ons bestuurslid Dirk Coeck neemt ons daar mee op wandel naar de kathedraal en vertelt onderweg zijn verhaal. Benieuwd?

In de kathedraal is Toon Livens de gids. We maken kennis met de historiek en de betekenis van dit monumentale gotische gebouw en zijn kunstpatrimonium. We bewonderen daarbij ruimten waarvan velen niet vermoedden dat ze deel uitmaken van de kathedraal. De beklimming van de kleine toren en het mooie uitzicht op de kathedraaltuin is een hoogtepunt van dit aanbod.

Terug naar Hemiksem met DeWaterbus, maar wellicht toch pas na een drankje en wat napraten in een gezellige omgeving.



Donderdag 21 maart 2024 | € 25 - € 21 DF Cultuurkaart

Inschrijven vóór 15 maart (max. 25 deelnemers)

Samenkomst aan DeWaterbus Hemiksem om 12:45 (vertrek 13:00), Callebeekstraat, Hemiksem | kathedraal: 13:55

Mijn vader was priester, mijn moeder non

Lezing

Koen Wauters

Over liefde en roeping

VRT-wetenschapsjournalist Koen Wauters is de zoon van een uitgetreden priester en van een uitgetreden zuster. Hij brengt het bijzondere verhaal van zijn ouders die einde de jaren 60 hun kap over de haag gooiden om met elkaar te trouwen. Aan de hand van interviews en openhartige brieven reconstitueert hij het unieke liefdesverhaal, geeft inkijk in hun denken en voelen, volgt de zoektocht naar vriendschap binnen de grenzen van hun roeping, ervaart hun geloof en hun twijfels, hun verlangen naar een

toekomst met elkaar, maar ook de vele hindernissen die ze daarvoor moesten overwinnen.

In de lezing gebruikt Koen Wauters tal van anekdotes, foto's en audiofragmenten die ook voor de lezers van het boek nieuw zullen zijn. Mis deze voordracht niet.



CC 't Aambeeld | dinsdag 23 april 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar



Nieuw België, een migratiegeschiedenis

Lezing

Tom Naegels

Onze tijden beter begrijpen

In deze lezing belicht Tom Naegels de dertig gloriejaren na WO II, die manische periode van wederopbouw en economische boom die bepalend is geweest voor het België van vandaag. Het was ook de tijd van de gastarbeid. Honderdduizenden mensen, afkomstig uit de gordel rond de Middellandse Zee, emigreerden naar ons land om het nieuwe België mee gestalte te geven. De impact op economisch, demografisch, cultureel en politiek gebied was immens.

Tom Naegels is Vlaams auteur, journalist en columnist. Het debat rond migratie is een van zijn kernthema's. Tom is daarnaast docent Creatief Schrijven aan UAntwerpen.



CC 't Aambeeld | dinsdag 7 mei 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Piano's Maene - Kasteeldomein van Poeke

(herneming)

Geleid bezoek



Op weg voor een avondbezoek aan Piano's Maene in Ruiselede bezoeken we het bosrijke Kasteeldomein van Poeke (Aalter) met zijn neo-classicistisch kasteel en vijver, zijn Engelse en Franse tuin. Aansluitend nemen we een warme maaltijd (enkel hoofdgerecht vlees of vis).

Piano's Maene onthaalt ons op koffie en thee. Dit familiebedrijf, opgericht in 1938, is een wereldvermaard atelier voor de bouw, restauratie en onderhoud van piano's en historische klavierinstrumenten. Het biedt de grootste keuze voor aankoop of huur van kwaliteitsvolle piano's, hedendaags of historisch, akoestisch of digitaal. Hun rechtsnarige concertvleugel en vleugel met ergonomisch gebogen klavier zijn unieke innovaties. Na een rondleiding langs het logistiek centrum, het Piano Technisch Atelier en het Chris Maene Atelier wonen we een concert bij dat de boeiende geschiedenis van de piano vertelt. We sluiten af met een broodje en een glaasje. Einde om 22 uur.



Donderdag 23 mei 2024 | € 70 - € 55 leden DF Aartselaar (hebben voorrang)

Inbegrepen: busvervoer, maaltijd (excl. drank), bedrijfsbezoek | inschrijven vóór 8 mei (max. 35 dlrs)

Samenkomst op parking CC 't Aambeeld om 13:45 | bus vertrekt om 14:00 en is terug rond 23:30

Met de deur in huis

Lezing

Kristina Vindevogel & Hendrik De Clerck



Onbetaalde rekeningen en boetes, problemen met het hoederecht, opdraaien voor schulden van inwonende kinderen, een gezin dat uit zijn huurhuis wordt gezet ... Deurwaarders brengen zelden goed nieuws. Vaak doorprikken ze de schone schijn: de prachtige villa die een gigantische schuldenlast verbergt, de man met de dure auto die nooit betaald is.

Kristina Vindevogel en Hendrik De Clerck vertellen aangrijpende, soms grappige of hoopgevende verhalen, geven tips om je veel miserie te besparen en laten vooral zien dat gerechtsdeurwaarders maar gewone mensen van vlees en bloed zijn.



CC 't Aambeeld | dinsdag 4 juni 2024 | 20:00

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Katharenland

8-daagse reis

Het zuidelijkste stukje van de Languedoc en het ruwste stukje van de Pyreneeën was eeuwen geleden het laatste toevluchtsoord voor de katharen. Volgens de heersers van de kerk toen waren het ketters die zij letterlijk te vuur en te zwaard moesten bestrijden en uitroeien.

Tijdens deze reis gaan prachtige landschappen en adembenemende natuur hand in hand met burchten en het verhaal van de katharen.

Neem daarbij nog een culinair hotel met de heerlijke keuken van dit stukje Frankrijk en je begrijpt waarom deze reis op en top genieten is.



Ludovik Dornez is reisleader en gids. We verblijven ter plekke 5 dagen in Mercure hotel l'Occitan, in een rustige omgeving aan de rand van Castres.

Woensdag 11 tot woensdag 18 september 2024 | richtprijs pp € 1300 (max. 30 deelnemers)
Verplaatsingen met luxe autocar | (o.v.) volpension van avondmaal (wijn incl.) dag 1 tot ontbijt dag 8
Programma en meer info volgen later | coördinator: Eddy Vermoesen, secretaris.

Hoe word of blijf ik lid van het Davidsfonds?

Vanaf
januari 2023

Om het lidmaatschap van Davidsfonds Cultuurnetwerk aan te gaan of te verlengen, hoef je geen boeken of cd's aan te kopen.

Ben je al lid dan krijg je per brief of via e-mail een uitnodiging om € 29 lidgeld te betalen. Daarmee bekom je een nieuwe cultuurkaart die geldig is van 01/01/24 tot 31/12/24 met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.

De mogelijkheid blijft om een of meerdere schoolbibbonnen aan te kopen ter waarde van € 30.

Ook voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld € 29. Na betaling ontvangen zij via de post een cultuurkaart.

Bij bestelling in de webwinkel van het Davidsfonds krijg je als Davidsfondslid 10% korting op alle boeken en cd's. Bestel je voor minstens € 30 dan krijg je een *Davidsfonds-ledenbon* t.w.v. € 20 automatisch toegestuurd. De ledenbon is geldig bij een volgende aankoop op de webstek t.e.m. 31/12/24 op alle boeken, cursussen van Davidsfonds Academie en de zomerzoektocht. Je hebt recht op een ledenbon per jaar lidmaatschap.

Surf voor meer info naar www.davidsfonds.be.

Onze activiteiten staan open voor zowel leden als niet-leden. Info over eventuele beperking van het aantal deelnemers en voorwaarden voor deelname lees je in de informatiebalken onderaan de pagina's. Als het aantal gegadigden het gestelde maximum overschrijdt, bepaalt de volgorde van de inschrijvingen de deelnemerslijst.

Voor DF-activiteiten die gelabeld zijn met  kan je vooraf tickets kopen of reserveren:

- via de CC-webshop <https://ccaartselaar.recreatex.be> of e-mail aan cultuur@aartselaar.be
- aan de balie of telefonisch in CC 't Aambeeld en in Bibliotheek Aartselaar (della Faillelaan 34, tel. 03 877 28 75 — della Faillelaan 32, tel. 03 870 80 30)

Je kan ook tickets reserveren via telefoon (sms) bij Davidsfonds Aartselaar, 0478 96 33 99, of via e-mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com. Je betaling bevestigt de reservatie.

Voor DF-activiteiten in CC 't Aambeeld kan je meestal ter plekke nog tickets kopen*.

KBC-rekeningnummer van Davidsfonds Aartselaar: BE05 4015 0190 3175

* Bij DF-activiteiten in CC 't Aambeeld kan je elektronisch betalen.

Voorzitter

Paul Reyniers	De Cranelei 9E	0474 48 03 65	<i>reynierspaul@gmail.com</i>
---------------	----------------	---------------	-------------------------------

Secretaris

Eddy Vermoesen	Kardinaal Cardijnlaan 16	0478 96 33 99	<i>eddy.vermoesen@gmail.com</i>
----------------	--------------------------	---------------	---------------------------------

Penningmeester

Gerrit De Caluwé	Helenboslaan 45	0475 56 85 72	<i>gerrit.de.caluwe@telenet.be</i>
------------------	-----------------	---------------	------------------------------------

Bestuursleden

Dirk Coeck	Zinkvalstraat 12, Schelle	0496 41 76 00	<i>dirkcoeck@gmail.com</i>
Koen Commers	De Kil 3 bus 3, Niel	0485 76 76 47	<i>koen.commers@telenet.be</i>
Paula De Leeuw	Swaeneleike 15	0472 81 40 45	<i>pauladeleeuw@telenet.be</i>
Dirk Heyman	Filip de Pillecynlaan 8	03 887 21 82	<i>dirkheyman@skynet.be</i>
Georges Podevyn	B. L. de Borrekenlaan 57	0498 94 79 20	<i>georges.podevyn@telenet.be</i>
Lode Schoenmaekers	Hoevelei 125	0472 44 04 31	<i>lode.schoenmaekers@gmail.com</i>
André Stuyck	Carillolei 32	0475 83 99 53	<i>andre.stuyck@telenet.be</i>
Anne Van Ruysevelt	Aspergevelden 7 bus 201, Kalfort	0479 71 05 74	<i>anne.vanruysevelt@skynet.be</i>

Davidsfonds Cultuurnetwerk

Sluisstraat 79, 3000 Leuven

T: 016 31 06 00 E: info@davidsfonds.be

www.davidsfonds.be



Davidsfonds Aartselaar

Contacteer Paul Reyniers, voorzitter, of Eddy Vermoesen, secretaris.

E: davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

www.davidsfondsartselaar.com



Cultureel Centrum 't Aambeeld (CC 't Aambeeld)

Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar

T: 03 877 28 75 E: cultuur@aartselaar.be

www.cultureelcentrumaartselaar.be

CC 't Aambeeld is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.



Davidsfonds Academie

T: 016 31 06 70 www.davidsfonds.be/academie

Verantwoordelijke bij Davidsfonds Aartselaar: Koen Commers

Programmaoverzicht: september 2023 – februari 2024

september	4
19 Davidsfonds Academie: <i>De koloniale erfenis en de woke-beweging</i> – Peter Verlinden – 14:30 tot 17:00 CC	
23 Vers Geperst – ontmoetingsmoment – 13:00 tot 17:00 CC	
oktober	6
4 <i>Met vallen en opstaan</i> – muzikale lezing – Jean Blaute – 20:00 CC	
6 De Schrijfwijzen – woord spel – 20:00 Raadzaal gemeentehuis Kontich	
24 <i>Kinderen van Zeppos</i> – lezing – Peter Van Camp – 20:00 CC	
november	9
2 <i>De Boerenkrijg - 225 jaar later</i> – lezing – René Beyst – 20:00 CC	
9 In Gesprek met... Bavo Dhooge – interview (meer info op p.10) – Bavo Dhooge, Bart De bruyn – 20:15 Bib	
15 <i>Beethoven, de grote geweldenaar</i> – muzikale lezing – Jos Meersmans – 20:00 CC	
december	12
5 <i>Auschwitz</i> – lezing – Christophe Busch – 20:00 CC	
21 <i>Landru</i> – muziektheater – Jan Declair, I Solisti i.s.m. Vlaams Radiokoor – 20:15 CC	
januari	14
14 Toast literair: <i>Het slechte geweten van Vlaanderen</i> – literaire brunch – Kevin Absillis – 10:00 CC	
31 <i>Wiskunde en kunst</i> – lezing – Claudine Lybaert – 20:00 CC	
februari	16
13 <i>Tijdgeest: een perspectief op mens en tijd</i> – lezing – Rik Torfs – 20:00 CC	

Programmaoverzicht: februari 2024 – september 2024

28	<i>Klimaat en water</i> – lezing – Patrick Willems – 20:00 CC	
maart	18
5	Davidfonds Academie: <i>Vlaamse linnenhandelaars als trendsetters</i> – Annik Adriaenssens – 14:00 tot 16:00 CC	
6	<i>De kijk van De Cauwer</i> – interview – José De Cauwer, Rik Vanwalleghem – 20:00 CC	
21	Onze-Lieve-Vrouwekathedraal – geleid bezoek – samenkomst om 12:45, DeWaterbus Hemiksem (vertrek 13:00)	
april	21
23	<i>Mijn vader was priester, mijn moeder non</i> – lezing – Koen Wauters – 20:00 CC	
mei	22
7	<i>Nieuw België, een migratiegeschiedenis</i> – lezing – Tom Naegels – 20:00 CC	
23	Piano's Maene - Kasteeldomein van Poeke – geleid bezoek – samenkomst om 13:45, parking CC (vertrek 14:00)	
juni	24
4	<i>Met de deur in huis</i> – lezing – Kristina Vindevogel, Hendrik De Clerck – 20:00 CC	
september	25
11	Katharenland – 8-daagse reis – Ludovik Dornez, reisleader en gids	
Algemene informatie		
Hoe word of blijf ik lid van het Davidfonds?	26	Bestuur Davidfonds Aartselaar 2023-2024 28
Anmelden, inschrijven, reserveren	27	Contact 29
		Programmaoverzicht 30



Welkom op onze activiteiten